



Bezoekgroep Asielzoekers Rotterdam, ook bekend als Klinkerfonds, activiteiten in de tweede helft van 2014

Beste donateur,

Graag bieden we u weer een kort, onvolledig overzicht van onze activiteiten in de tweede helft van 2014. Wij waren weer actief binnen en buiten het Detentiecentrum Rotterdam.

Bezoek in het Detentiecentrum

Wij bezochten vluchtelingen uit Congo, Liberia, Myanmar (Birma), Burundi en Afghanistan. Via Vluchtelingenwerk Tilburg bezochten wij de heer D. uit Liberia. Wij steunden hem met telefoonkaarten en kleding. Ondanks de ebola-epidemie in zijn thuisland werd twee keer een poging gedaan hem uit te zetten. Dank zij een alerte advocaat werd dit verhinderd, de tweede keer stond hij al op het vliegveld toen de uitzetting gestopt werd! Tijdens de uitzettingen is veel geweld gebruikt, onze groep heeft hiervan melding gemaakt bij de Nationale Ombudsman. De heer R. uit Burundi werd uitgezet, ondanks levensgevaar in zijn thuisland. Na aankomst in Burundi werd hij direct gearresteerd en gevangengezet, waarschijnlijk wegens homoseksualiteit. Ook de heer M. uit Afghanistan is uitgezet, sindsdien hebben wij geen contact meer kunnen leggen.

Onze groep had een gesprek met de Geestelijke Verzorging van het Detentiecentrum. Hierdoor is wederzijds een beter begrip ontstaan.

Praktisch helpen wij met zaken als breiwool voor de vrouwenafdeling en kleding.

Voor de Kerst heeft onze groep geholpen met samenstellen en inpakken van kerstpakketten door Samen 010. Twee van onze leden kregen toestemming de pakketten op de afdelingen rond te brengen. Dit werd door de ingeslotenen erg op prijs gesteld.

Bij de wakes voor het Detentiecentrum zijn altijd leden van de bezoekgroep aanwezig om verslag te doen van wat wij binnen meemaken.

Geklinkerden

Voor de gehandicapte heer A. is er een nieuwe rolstoel gekomen! Samen met Zen Peacemakers, een kleine boeddhistische gemeenschap in Den Haag, brachten wij geld bijeen. Het werd een spannende geschiedenis met verre reizen door het land om stoelen te keuren en aan te passen. Mevrouw B. van de Zengroep vond uiteindelijk bij een vereniging van rolstoeldansers een prachtige stoel die volkomen geschikt was en binnen het budget bleef. Onnodig te zeggen dat A. heel blij en dankbaar is.

Wij bleven de heer T. uit Myanmar volgen nadat hij geklinkerd was. Met de Kerst werd hij door ons verrast met warme truien en een broodnodig nieuw paar schoenen.

Voor de heer B. zorgden wij voor een tweedehands fiets.

De woonruimte van mevrouw N. en de heer A. werd voorzien van een gratis verkregen boiler, nadat de oude het begeven had.

Mevrouw K., die in juni een mooi dochttertje heeft gekregen, hielpen wij met een tweedehands wasmachine. Een van onze leden heeft die voor haar aangesloten. Ook legden wij contact met een verpleegkundige, die van tijd tot tijd bij haar op bezoek gaat en tips geeft voor de babyverzorging.



Op afstand biedt één van onze leden hulp aan de naar Nigeria uitgezette, ernstig gehandicapte heer M. Hij krijgt een leefgeld en er is contact gelegd met een opticien voor een speciale bril. Ook is er contact met advocaten en kerken om te zien of althans een deel van het door mijnheer M. geleden onrecht ongedaan kan worden gemaakt.

Wij volgen de naar Amsterdam verhuisde, gehandicapte mevrouw D. Zij heeft nu een kamer via de Amsterdamse vluchtelingen hulp ASKV. Wij legden contact voor haar met MMK, Migrant Moeder en Kind, een stichting voor alleenstaande moeders die zonder papieren moeten zien te overleven. De pastor van deze stichting neemt regelmatig contact op met mevrouw D.

Acties en samenwerking

'Hopeloze gevallen'. Een van onze leden probeert in de Pauluskerk en elders de situatie van uitgeprocedeerden die wij niet kunnen helpen ongeveer eens in de drie maanden opnieuw te laten bekijken. Doel is te voorkomen dat zij uit ieders aandacht wegvallen en nooit meer hulp ontvangen.

Wij hielden een lezing bij YWCA in Utrecht met als thema: Nederland gastvrij? Niet voor iedereen! Vrouwen van MMK vertelden er hun verhaal hoe zij als ongedocumenteerden in Nederland leven.

In samenwerking met Deportatieverzet komen wij in het geweer als de IND iemand naar een verkeerd land uitzet (d.w.z. niet het land waar zij vandaan komen).

Er is een begin gelegd voor samenwerking met Stichting Kansvol. Wij bekijken wat wij kunnen doen voor kinderen van vluchtelingen.

Regelmatig benaderen wij stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt). Zij bemiddelen o.a. bij medische klachten in het Detentiecentrum.

Ons rekeningnummer

Voor alle zekerheid vermelden wij nogmaals ons huidige rekeningnummer bij Triodos Bank: **NL94 TRIO 0197 6649 46** ten name van **Bezoekgroep Asielzoekers Rotterdam**. De laatste vaste donateurs hebben intussen de weg naar de nieuwe rekening gevonden. Hartelijk dank voor het overzetten namens Erica, onze oude penningmeester.

Ons KvK-inschrijvingsnummer is 57971412.

De penningmeesters zijn te bereiken via penningmeesterBAR@live.nl.

Het secretariaatsadres is Leendert Butterstraat 44, 3062 XN Rotterdam, bar@upset.nl.

.. en onze hartelijke dank

Tenslotte willen wij u van harte danken voor uw donaties, uw praktische hulp en uw medeleven op velerlei gebied. Uw hulp is voor de vluchtelingen én voor ons van grote waarde.

Met vriendelijke groet,
namens de bezoekgroep,

Kitty Notenboom en Henk van Drunen

